

GAZİ İHO



SAYI 4
MART / 2025



**1-7 MART DEPREM
HAFTASI | 2**

**12 MART İSTİKLAL MARŞININ KABULÜ
VE MEHMET AKİF ERSOY'U ANMA
GÜNÜ TÖRENİMİZDEN KARELER | 3**

**18 MART ÇANAKKALE
ZAFERİNİN 110. YIL DÖNÜMÜ
İÇİN OKULUMUZUN
TÖRENİNDEN KARELER | 4**

1-7 Mart Deprem Haftası Kapsamında Okulumuzda Tatbikatı Gerçekleřtirdik.

Toplumumuzda deprem bilincinin oluřturulması ve depremlere karřı daima hazırlıklı olunması amacıyla ülkemizde her yıl 1-7 Mart tarihleri "Deprem Haftası" olarak anılmaktadır. Deprem riskinin yüksek olduđu ülkemizde deprem bilincinin oluřması son derece önemlidir. Deprem bir dođa olayı olduđu unutulmamalıdır.



12 Mart İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy' u Anma Günü

12 Mart 1921 tarihinde TBMM' de yapılan oylama sonucunda Mehmet Akif in şiiri, İstiklal Marşı olarak kabul edilmiştir. Mehmet Akif Ersoy, verilen 500 liralık ödülü "Ben bu şiiri para için yazmadım." diyerek Türk ordusuna bağışlamıştır. Mehmet Akif, İstiklal Marşı' nı kitabı Safahat' a niçin koydurmadığı sorulduğunda "O benim değil, milletimindir." cevabını vermiştir. Millî marşımız, milletimizin hiç değişmeyen bağımsızlık karakterinin yakın çağdaki büyük tezahürü olan ve Mustafa Kemal ATATÜRK önderliğinde gerçekleştirilen Kurtuluş Savaşı' ndan çıkmıştır. Millî marşımız, Türk milletinin "medeniyet denilen tek dişi kalmış bir canavar" tarafından yok edilme niyet ve teşebbüslerine karşı verilmiş bir kavganın içinden doğmuştur. Onun için adı "İstiklal Marşı"dır.

Mehmet Akif, son günlerinde, hasta yatağında yatarken kendisine İstiklal Marşı için "Acaba yeniden yazılsa daha iyi olmaz mı?" diye bir soru sorulmuş. Akif'in şu cevabı, bu marşın neyin destanı, neyin mahsulü olduğunu anlatacak bir vecizedir:

"O şiir bir daha yazılamaz, onu ben de yazamam; onu yazmak için o günleri görmek, o günleri yaşamak lazım. Allah, bir daha bu millete bir İstiklal Marşı yazdırmayın."



18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ VE ŞEHİTLERİ ANMA GÜNÜ'NÜN 110. YIL DÖNÜMÜ



18 Mart 1915 günü denizden gelen düşmanın hüsrana uğradığı zafer günüdür. Çanakkale boğazını gemilerle geçemeyen düşman kuvvetleri, topraklarımıza karadan girmeyi denemişlerdir. 19. Tümen Komutanı Mustafa Kemal Atatürk -Süngü tak- emrini vermiş, düşmana karada da hüsrana uğratmıştır.

"Ben size taarruz emretmiyorum. Ölmeyi emrediyorum" tarihin görüp görebileceği en büyük siper savaşını başlatan o cümle yankılanınca Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten, vatan evlatlarımız ölmeye gitmiş ve Çanakkale geçilememiştir.

Türk askerinin iman dolu göğsünde merhametin, vatan sevgisinin ve ahlakın yaşadığı yaşatıldığı Çanakkale Zaferi, düşman askerinin insanlığı ve ahlakı öğrendiği "Centilmenler Savaşı"dır.

Bağdat'tan, Halep'ten, Bakü'den, Kars'tan, Diyarbakır'dan, Ankara'dan ve yurdun dört bir yanından vatan evlatlarının koyun koyuna yattığı yerdir Çanakkale.

Çanakkale, vatan şairimizin;

"Sahipsiz vatanın batması haktır,

Sen sahip çıkarsan bu vatan batmayacaktır." dediği, aslan neferimizin yattığı yerdir.

Çanakkale, İstiklal Marşımız'da yazan;

"Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı;

Düşün altında binlerce kefensiz yatanı." dediği, kendini tarihe veren binlerce isimsiz şehidin omzunda bir abide gibi yükseldiği yerdir.

"Dur yolcu! Bilmeden gelip bastığın

Bu toprak, bir devrin battığı yerdir.

Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın

Bir vatan kalbinin attığı yerdir."

Bizlere bu kutlu zaferi armağan eden başta Ebedi Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Türk ordusunun kahraman evlatlarını, aziz Türk ulusunu ve vatan uğruna hayatını feda eden bütün şehitlerimiz bir kez daha rahmet ve şükranla anıyoruz. Ruhları şad olsun.

